



## BULLETIN van het BUDDINGH'GENOOTSCHAP



Mei 2007.

Een geslaagd 2006, met de uitgave door Aspekt van het voetbalboek “*Net zo links als Willem van Hanegem*”, gepresenteerd op 10 juni bij DFC in Dordt, temidden van bestuur en oudspelers, bekenden van Kees Buddingh', familie en enige leden van ons Genootschap.



Oud-speler van DFC 1 Leo van Bruggen leest in de bestuurskamer in het kersverse boek wat Buddingh' ooit van hem vond. FOTO DON FREDO

Daarna op Werelddierendag in kinderboekwinkel “De Giraf” onder nationale belangstelling de presentatie van het kinderboek “*Hier is Poek*”, met illustraties van Nico Visscher, al snel gevolgd door een goedkopere uitgave met slappe kaft. (beiden: Uitgeverij Liverse)



Wim Huijser in gesprek met Wiebe en Sacha Buddingh' en hun oude buurjongens Ad en Rob van de Griend.



## BULLETIN van het BUDDINGH'GENOOTSCHAP

De pret was nog niet op, want met medewerking van Dick Leutscher, de Groningse beheerder van de nalatenschap van Theo van Baaren, kon het bibliofiele "*Hommage à Kees Buddingh'*" van Theo van Baaren met prenten van zijn echtgenote, Gertude Pape, worden uitgegeven, ook door Uitgeverij Liverse.

Wij gaan er van uit dat alle leden zowel de bekende rode uitgave van "Hier is Poek" en de "Hommage" hebben ontvangen alsook een exemplaar van de rijmprent "*De Knork*". Zoniet, laat het even weten aan het secretariaat, dan wordt u dit alsnog toegestuurd!

Het bestuur was vervolgens even moe, maar beraadde zich al weer op nieuwe publicaties, met mogelijke activiteiten voor 2007.

We bedachten dat het mogelijk moest zijn, gezien de grote hoeveelheid audiowerk met opnamen van C.Buddingh', die uit eigen werk voorleest, waaronder zeer bijzondere opnamen, zoals het voorlezen van "*De Blauwbilgorgel*", om een audioboek uit te geven. Hiervoor is samenwerking gezocht met het Dordtse Stadsarchief, die veel opnamen in hun bezit hebben, en Uitgeverij Rubinstein, groot in Luisterboeken. Inmiddels is een selectie uit de vele opnamen gemaakt, de uitgave is in de planning van de uitgeverij opgenomen en zal in het najaar verschijnen.

Een tweede uitgave is gepland naar aanleiding van de 65e verjaardag van "*De Blauwbilgorgel*", geschreven in 1943 in sanatorium "Zonneglorien" en in dat jaar gepubliceerd in "*De Schone Zakdoek*", nummer 25/26. Hiervoor hebben we alle beschikbare publicaties over de geschiedenis van de gorgelrijmen, afbeeldingen, verwijzingen, gebruik en misbruik (De Gil, 1944) nageplozen en er een historisch, rijk geïllustreerd en geannoteerd overzicht van gemaakt. Het boek "*Raban!, Raban!, Raban!, De Blauwbilgorgel met pensioen*" zal in het najaar bij Uitgeverij Aspekt verschijnen.

Zowel deze uitgave alsook de luister-cd hebben ons, het Stadsarchief en het Buddingh'Genootschap doen besluiten om er ook een audiovisuele tentoonstelling bij te organiseren, met het vele materiaal dat we beiden in bezit hebben,; ook in het najaar.

Daarnaast heeft uitgeverij Liverse een boekje gepland met odes aan de Blauwbilgorgel, gemaakt door een keur aan light-verse dichters uit haar eigen "stal". Ook deze publicatie komt in dezelfde periode uit.

Dit betekent dus voor de leden van het Buddingh'Genootschap extra oplettenheid voor de activiteiten in het najaar !!

### Wim Huijser en Peter de Roos

#### Raban! Raban! Raban!

#### *De Blauwbilgorgel met pensioen*

Na 65 jaar is de Blauwbilgorgel nog altijd een fenomeen dat uitnodigt tot fantaseren en associëren, dat potloden en penselen in beroering brengt en dat musici inspireert tot een nieuwe toonzetting. De Blauwbilgorgel is met recht uitgegroeid tot een klassieker in de Nederlandse literatuur. Het is ook het 'dier' dat met nog ruim zeventig andere gorgeldieren de Dordtse dichter C. Buddingh' (1918-1985) zijn leven lang is trouw gebleven.

Wim Huijser en Peter de Roos, respectievelijk Buddingh's biograaf en bibliograaf, gingen terug naar de geboorte van de Blauwbilgorgel in de oorlogsjaren en





## BULLETIN van het BUDDINGH'GENOOTSCHAP

volgden hem tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd.  
Het werd de geschiedenis van een gedicht.

Faits Divers:

De affaire politiepost Vogelplein:

Een ons bekende dame belde op 2 januari in paniek op over de verdwijning van de plaquette van C.Buddingh' aan de politiepost op het Vogelplein. Na uitvoerig onderzoek blijkt de plaquette zich "in verzekerde bewaring" bij de politie Zuid-Holland-Zuid te bevinden. Op 9 februari sloten zij en de voorzitter van het Genootschap een overeenkomst, waardoor de plaquette eigendom werd van het Buddingh' Genootschap en op kosten van de politie aangebracht is op het adres Bankastraat 60/62, het oude woonhuis van de familie Buddingh', nu bewoond door de familie John van Waterschoot, lid van ons Genootschap. Op 7 maart werd, onder publieke belangstelling en in tegenwoordigheid van burgemeester Bandell en de familie Buddingh', de plaquette opnieuw onthuld.



Lezing Wim Huijser: in de Openbare bibliotheek Dordrecht heeft Wim op 14 februari een lezing over het werk van C.Buddingh' gegeven. Ook trad de muziekgroep Dichterbij op, dat enige gedichten van Buddingh' en Eykelboom op muziek heeft gezet en meewerkt aan de luister-cd met een nieuwe versie van "De Blauwbilgorgel".

Binnenkort zal een gevel versierd zijn met de tekst van C.Buddingh' : Woningstichting Progrez gaat een gevel in dding'plein opsieren met het gedicht: "Hier, op dit eiland".



Antiquaar Roy Rosielle ( All Books) meldde ons dat hij een bijzonder boekje in de verkoop heeft. Het betreft het volledig onbekende "Vier gedichten" uit 1944, verschenen in 2 stuks, met een zeer bijzondere omslag, waarop de handtekening C.Buddingh' staat. De gedichten zijn: Nieuwe Romantiek, Stof voor stof, Boemerang en Slaap. Het betreft exemplaar 2. De laatste vraagprijs was €450,- Hij is via e-mail te bereiken : [liesroy@casema.nl](mailto:liesroy@casema.nl). Zeg er bij dat u van het Buddingh' Genootschap bent.

Voorts brachten Wim en ik een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek, waar ze een hele serie "Spekkies en Blekkies" hadden ontvangen, uit de krant geknipt en bijeengespaard door een echtpaar, dat de hele verzameling aan de K.B. had geschonken. Goed voor een speciale uitgave, dachten we. En ja hoor, Uitgeverij Liverse heeft er plannen mee; we horen wel nader.....

Ook zoeken we nog verder naar de strip "Jesje en Josje", ook van Buddingh' en Dicke, maar waar en wanneer? Wie meer weet?

Tot zover dit bulletin. Zodra meer bekend is over de activiteiten van het najaar, berichten wij u zeker.  
Geniet van de zomer!  
Peter de Roos.



BULLETIN  
van het  
BUDDINGH'GENOOTSCHAP