



HET BUDDINGH'GENOOTSCHAP

BULLETIN NUMMER: 1 , 15 februari 2005 pagina 1



Redactioneel

Bij het verschijnen van het eerste Bulletin:

Het bestuur van het Buddingh'Genootschap is ontzettend blij met het succes van de eerste bijeenkomst op 9 januari jl. in de Openbare Bibliotheek van Dordrecht. (zie verslag) Diverse oude vriendschappen en kontakten werden aangehaald en nieuwe gesloten. Oude bekenden kwamen met "nieuwe" onderwerpen en ideeën, verrassend was het impromptu optreden van Gerben van Manen en de aanbieding van het prachtige schaakboek en de toezegging van Dick Leutscher, beheerder van de nalatenschap van Theo van Baaren, om met de Clean Kerchief- uitgave "*Hommage à Kees Buddingh*" iets te mogen doen! Naast dit verslag treft u in het eerste nummer een aantal onderwerpen aan, die u wellicht prikkelen tot verdere actie. Gezien het enorme oeuvre van Kees is het opsporen ervan een "heidense klus" . Hulp gezocht dus!

Naast het zoeken naar publicaties kunnen ook persoonlijke herinneringen, kennis van de onderwerpen en ideeën ons, en met name Wim Huijser als biograaf, helpen met het vinden van ontbrekende stukjes in de legpuzzel.

Wij zullen in ieder volgend Bulletin een specifiek thema behandelen:

- Surrealisme (via de Schone Zakdoek naar De Nieuwe Stijl)
- Schaken (partijen, toernooien, ontmoetingen,.....)
- Voetbal (DFC.....)
- Cricket
- Jazz (Dordtse Jazzliga, DJS, Westcoast (cool),)
- En nog veel meer: dagboeken, Engelse detectives,.....

Lezers van dit bulletin, die over een (of meerdere) onderwerpen specifieke kennis of informatie hebben, worden vriendelijk verzocht hierover contact met ons op te nemen. Ook voorkeuren voor andere onderwerpen zijn welkom!.

Binnenkort ontvangen de leden een acceptgiro voor de contributie 2005; wij zullen hierover rekening en verantwoording afleggen, zoals het hoort.

Het bestuur



HET BUDDINGH'GENOOTSCHAP

BULLETIN NUMMER: 1 , 15 februari 2005 pagina 2



2. Verslag van de eerste officiële bijeenkomst op 9 januari 2005.

In de Openbare Bibliotheek van Dordrecht verzamelden zich ongeveer 70 liefhebbers en genodigden, waaronder de familie Buddingh' (Stientje, Wiebe, Sacha met echtgenote Ellen) en de oude vrienden Martin Mooij, Martin Ros, Louis Lehmann, Bouke IJlstra en Jan Eijkelboom. (Simon Vinkenoog was door ziekte verhinderd) Na een kort welkom en inleiding van de voorzitter werd de video "We remember C.B." van Joop van Halen getoond, met gedichten door Kees zelf gelezen, een korte terugblik met commentaar van Simon Vinkenoog en een interview met Jan Eijkelboom. De oude vrienden werden ondervraagd over hun herinneringen door Casper Markesteijn, wat vrolijke momenten opleverde.

De voorzitter mocht nog wat animerende woorden spreken en daarna was de beurt aan Wim Huijser die het door hem samengestelde nieuwe boek "Quasi Cadavres Exquis" met trots kon presenteren, na eerst met Louis Lehmann en Dick Leutscher de historie van de cadavre exquis techniek - zoals die beoefend werd door de schrijvers van "De Schone Zakdoek" waaronder Louis zelf, Kees en Theo van Baaren - besproken te hebben. Heel veel later heeft dit geleid tot de nu gepresenteerde reeks quasi cadavres, geschreven door Kees en door Theo van Baaren.

Wim en Casper lazen enige cadavres voor.

Het nieuwe boek, deel 2 uit de reeks Buddingh'-Cahiers, is, zoals ook deel 1, "Bij wijze van Spreken" uitgegeven door Uitgeverij Liverse van Henk Verweerd, ook aanwezig met een kleine stand.

Het eerste exemplaar werd, zoals het hoort, uitgereikt aan een blije Stientje Buddingh', die na afloop vertelde erg enthousiast te zijn met dit initiatief om de nalatenschap van Kees levend te houden.

Erg verrast waren we met een kort optreden van ons Leeuwardense lid, Gerben van Manen, die een speciaal kado kwam overhandigen, "De Schakende Dichter", samengesteld door Daniël de Mol, Wetteren, België, 2003, met eigen foto's en observaties van schaakpartijen. Heel fraai, mooie foto's!!

Rest ons, dank uit te spreken aan de Openbare Bibliotheek, met name aan Heleen Wagenaar, die ons prima heeft ontvangen en verzorgd; wij hopen op verdere samenwerking!!



[Kijk op de website voor andere foto's en perscommentaren](#)



HET BUDDINGH'GENOOTSCHAP

BULLETIN NUMMER: 1 d.d: 15 februari 2005 pag: 3



2. De uitgaven in het kader van de Buddingh'-Cahiers: “*Bij wijze van Spreken*” en “*Quasi cadavres Exquis*” zijn uitgaven van Liverse; bezoek de website, www.liverse.nl, de leden krijgen korting!!
De volgende delen van de reeks Buddingh'-Cahiers zijn in voorbereiding:
“*Was het maar luiheid*”, een toneelstuk.
“*Hier is Poek*”, een eenlettergrepig kinderboek.
“*Kastjes kijken*”, over C.Buddingh' als beeldend kunstenaar.
3. Andere beschikbare uitgaven via De Letteren Spreken zijn:
Ricochet 0-nummer, met “Het meisje met de grote voeten”, €2,50.
de video-cd, “*We remember CB*”, uitgave De Letteren Spreken.
“*Spekkie en Blekkie*”, de strip van C.Buddingh' en Otto Dicke, nog enige exemplaren.
diverse Dordtboeken.
“*Alle Gorgelrijmen*”.
“*Een stad is een boek*”.
“*C.Buddingh' - Een mens in de tijd*”.
4. Kees Buddingh' en het surrealisme :
Naast de publicaties : “*De Schone Zakdoek*”, Meulenhoff, 1981,
Hans Renders, “*Verrijdelde dromen*”, Joh. Enschedé, 1989,
“*De automatische Verbeelding, Nederlandse Surrealisten*”, Meulenhoff , 1989,
“*Surrealistische Ontmoetingen*”, Meulenhoff , 1988,
moet er nog veel meer bekend zijn over Kees en zijn betrokkenheid bij het surrealisme; wie helpt????
5. Kees en de sport:
We weten van DFC, van cricket, we weten van schaken - overigens hier gaat Gerben van Manen nog veel meer over vertellen - maar wat weten we van honkbal? Arie Blokland, Dordtenaar en vriend van Kees, weet het zich te herinneren, wie nog meer?
6. Kees en Jazz:
we weten van de Jazzliga, en, via dezelfde Arie Blokland, van DJS en het Jazzpodium DJS; maar we weten veel te weinig, wie weet meer?????
7. Projecten:
Voorlopig hebben we op 26 maart het project van de POPcentrale, dat een Buddingh' project wordt; we houden u op de hoogte!
Met de Openbare Bibliotheek is afgesproken binnenkort verdere acties te ondernemen. Bij de Openbare Bibliotheek te Voorburg komt binnenkort een Buddingh' expositie.
8. Zoekopdracht:
we zoeken nog diverse publicaties, o.a.:
Poempower, Sonde reeks, nr 11/12, 1973.
Barbarber 87.
WAR, 1977 nr 2 en 1985 nr 30.
YANG, 1966 nr 20 en 1974 nr 53/54.
Een verdere lijst volgt.
9. Het Genootschap en de media:
op de website vindt u de beschikbare perscommentaren, heeft u andere laat het ons weten (als het kan een kopie aan ons opsturen, die we vervolgens inscannen en op de website publiceren).
10. De leden : binnenkort ontvangen alle leden een ledenlijst, het eerstvolgende bulletin is alleen voor hen bestemd.
Ieder ander dient eerst lid te worden, waarvoor wij u graag uitnodigen.
11. Dus : **BEZOEK DE WEBSITE** : www.buddingh-genootschap.nl